

“Wij scouten zelfs de

LUCIEN VAN KERSSCHAEVER EN DARIO GJERGJA: DE TWEE MEEST SUCCESVOLLE BASKETCOACHES IN BELGIË

OOSTENDE/BLANKENBERGE Zes titels en vijf bekens op rij: het rapport van Dario Gjergja (42) als coach van BC Oostende oogt ronduit indrukwekkend. Slechts één basketbalcoach deed ooit beter: Lucien Van Kersschaever. De intussen 78-jarige Blankenbergenaar loodste Racing Mechelen naar zeven titels en vijf bekens. ‘Van Kers’ kan dit seizoen voorbijgestoken worden door de Kroaat als de beste basketbalcoach aller tijden in België. BCO opent zaterdag zijn seizoen met de Supercup tegen Limburg United in de eigen Versluys Dôme.

DOOR OLIVIER NEESE

Dat zijn record van twaalf prijzen geëvenaard kan worden? Luidop zal hij het niet toegeven, maar in zijn binnenste zal Lucien Van Kersschaever wel eens vloeken. Want vergis je niet: de winnersmentaliteit zit er bij Van Kers op zijn 78ste nog diep in. Wanneer hij over basketbal begint, recht hij de rug, gaat zijn stem enkele decibels hoger en ondersteunt hij zijn woorden met krachtige handgebaren. “*Winning isn’t everything, winning is the only thing.*” Dat Dario Gjergja zes keer na elkaar kampioen werd, betekent dat hij correct denkt over basketbal. Dan kan ik daar niets over zeggen.”

Dario Gjergja: “Nog meer dan de resultaten die coach Lucien neerzette, is datgene wat hij nagelaten heeft. Hij wordt nog steeds enorm gerespecteerd, zijn assistenten werden allemaal goeie coaches, zijn spelers goeie zakenmensen, trainers of managers. Hoe hij mensen *opvoedde* voor een leven in de maatschappij, daar hecht ik een nog grotere waarde aan. Wij zijn er als coach niet enkel om resultaten te behalen, ook al worden we daarop afgerekend.”

Wie kan er BC Oostende van zijn zevende titel op rij houden?

Lucien Van Kersschaever: “Alle tegenstrevers laten zich als een mak lammetje naar de slachtbank leiden. Niemand probeert Oostende te verslaan. Defensief zie ik geen nieuwigheden, iedereen speelt man-to-man. Offensief wil ik, en ik denk ook het publiek, *open court basketball* zien. Nu dribbelt de guard naar de middellijn en wordt er een systeemje gespeeld. Probéér toch eens iets. De eersteklassers in België moeten beter basketbal spelen. Maar de eerste vraag is: hoe sterk zal BC Oostende zijn? Dat zal coach Dario pas weten wanneer de matches starten.”

Gjergja: “Wij zitten in een overgangperiode. We verloren enkele belangrijke sponsors, waardoor we de kans misten om erva-

ren spelers aan te trekken. **Rasko Katic** lieten we gaan omdat we dit seizoen sneller willen spelen. **Khalid Boukichou** vertrok deze zomer. Tja, hij weet niet altijd wat goed voor hem is, heeft verkeerde personen rond zich, het geld werd belangrijker... Tot eind september heeft hij een vervangingscontract. Voor mij vertrok hij een jaar te vroeg, ik vrees dat hij niet meer zal kunnen bereiken wat er in hem zat. **Marko Kuridza** viel woensdag uit met een elleboogblessure en

“

“Na een nederlaag sprak ik pas ‘s anderdaags voor het eerst weer tegen mijn echtgenote”

LUCIEN VAN KERSSCHAEVER

is drie maanden buiten strijd. *For sure.* Dit jaar hebben we één point guard, maar twee atletische combo guards. We zullen zien wat dat zal brengen. Het is voor mij een kans om te kijken hoe de jongeren zullen reageren op de kansen die ik hen zal geven. Dat er geen talent rondloopt in België? *One big lie!* Wij – ik ben al lang genoeg hier om *wij* te mogen zeggen – hebben wél talent.”

Hoe hou je jezelf en je spelers gemotiveerd als je jaar na jaar kampioen wordt?

Gjergja: “Basketbal is mijn leven, ik wil altijd wedijveren. Ik laat zelfs mijn dochter niet winnen in een partijtje basketbal. Zo ben ik. Na het vorige kampioenschap ben ik meteen voor een maand naar de VS getrokken, om met de Boston Celtics de Summer League van de NBA bij te wonen. Het be-

langrijkste dat ik daar leerde? Dat wij Europeanen soms idioten zijn. Alle slechte zaken van de VS, zoals die realityshows, nemen we over, maar hebben we wel eens gekeken naar hoe goed ze daar georganiseerd zijn? Elke seconde weet je wat er gaat gebeuren, er zijn geen verrassingen.”

Van Kersschaever: “Toen we met Mechelen kampioen speelden, was iedereen aan het vieren. Voor mij was het seizoen gewoon voorbij. Ik rustte veertien dagen en ik begon opnieuw. Het verleden is het verleden. Je kan het verleden niet veranderen, je kan de toekomst verbeteren.”

Gjergja: “Na zes seizoenen ga ik niet achterover leunen of in een *comfort zone* kruipen. Anders zou ik falen. Iemand is nu aan het denken hoe hij mij kan verslaan. Ik

moet klaar zijn, altijd. In de kleedkamer schrijf ik telkens een spreuk op ons bord. Welke hangt af van wat er omgaat in mijn team. Dat kan gaan over tempo, over defensie... Nu gaat het over zelfvoldoening. *Self-satisfaction is the first step to failure.* Als je de honger om te winnen niet meer hebt, moet je weg. Een mislukking kan, maar dat moet helpen bij een nieuw succes. Die visie moeten we injecteren bij de spelers.”

Van Kersschaever: “Alles begint bij het afspreken van een visie met de mensen die je betalen en de spelers die je aantrekt.”

Gjergja: “Je kiest de spelers die de passie en honger delen. Dan begeleid je hen dag per dag, elke training, elke video-bespreking.”

Van Kersschaever: “Ik moest het laatste woord hebben over transfers, of ik begon



Foto Dominique Jauquet

**7 X KAMPIOEN
5 X BEKER VAN BELGIË**

Lucien Van Kersschaever

PRIVÉ

Geboren op 15 januari 1939 in Blankenberge, waar hij nog steeds woont. Weduwnaar, nadat zijn echtgenote Nanine Maes in november 2015 op 75-jarige overleed. Kregen twee zonen, Mark en Paul, en één dochter, Joyce. Bijnamen: Van Kers, De Kers of Lulu.

LOOPBAAN ALS COACH

- BC Oostende (1974-1978), Houtland Torhout (1978-1979), BBC Blankenberge (1979-1981), BC Oostende (1981-1982, assistent-coach), Hellas Gent (1982-1983, assistent-coach), Racing Mechelen (1983-1995), Racing Antwerpen (1995-1996), Castors Braine (1996-1997), nationale ploeg Nederland (1997-1999), BC Oostende (1999-2001), individuele trainer (2001-2006), Antwerp Giants Two (2006-2008), Basket Blankenberge (sinds 2016, jeugdtrainer).

PALMARES ALS COACH

- Zeven landstitels (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994).
- Vijf Belgische bekens (1986, 1987, 1990, 1993, 1994).
- Tweemaal Coach van het Jaar (1990, 1994).

scheidsrechters”

niet bij een team. Ik werkte anders dan nu doorgaans gebeurt. Veel ploegen gaan naar een *agent*, kopen bij hem spelers maar weten niet wie er komt. Toen ik een team samenstelde, ging ik naar de spelers kijken. Wat voor soort persoon is hij? Drinkt hij? Rookt hij? Is hij verzot op meisjes? *Think about the big little things*. En dan kijk ik naar mijn portefeuille. Nooit heb ik met een manager gesproken.”

Gjergja: “Als je managers mag geloven, hebben ze allemaal de tweede **Michael Jordan** lopen. Een speler moet je ongeveer 100 dagen in de gaten houden om te weten hoe hij echt is. Spelers die we dit jaar aangetrokken hebben, had ik een jaar geleden al in het vizier. Zoals **Jekiri Tonye**, een Nigeraan van 2 meter 13. Hij is nog niet de beste onder de borden, maar is wel een enorme atleet en dunkt elke match zeker tweemaal in *fast break*. De rest zullen we hem leren. We moeten realistisch zijn: de topspelers kunnen we niet halen. Op de lijst moest wij kijken naar de C-, D- of E-optie. Het grote geld zit in Rusland, Turkije, Frankrijk en de Filipijnen... En Japan door de komende Spelen. *They are paying crazy*.”

Van Kersschaever: “Over verkeerde keuzes

gesproken: Katic vind ik een fantastische kerel, maar dat was zeer slecht gescout door Charleroi. De enkelblessure waardoor hij nu maanden out is: dat is de ouderdom.”

Jullie gedrevenheid is zichtbaar. Na elke wedstrijd zijn jullie shirts doorweekt van het zweet.

Gjergja: “Dat is onze wil om te slagen, om elk jaar beter te worden. Ik reageer emotioneel als mijn spelers iets goed of slecht doen. Zo ben ik. Waarom mag dat niet? Wil je als speler en supporter een *dead man walking* of een coach die ermee begaan is? Het belangrijkste is dat je nooit de controle over je emoties mag verliezen.”

Van Kersschaever: “Emoties moet je slim gebruiken. Daarvoor scoutte ik naast de tegenstrevers ook de scheidsrechters. Al van toen ik speler was.”

Gjergja: (*lachte*) “Dat doe ik ook.”

Van Kersschaever: “Ik wist hoever ik kon gaan voor een technische fout, ik wist wie drie seconden floot en wie niet... Dat móét je weten. Misschien wil je bewust een technische fout om je ploeg of supporters wakker te schudden. Wie op het einde van een wedstrijd nog een *technical* pakt, is een gro-

te dommerik. Voorbereiding is alles.”

Gjergja: “Dat klopt volledig.”

Die wil om alles te analyseren, alles te weten. Hoeveel mag een coach weten over zijn spelers?

Van Kersschaever: “Zoveel mogelijk.”

Gjergja: “Zelfs wat ze doen in hun vrije tijd, ja. Het interesseert me niet *that they like girls*, maar ze moeten weten op welk moment het kan en vooral niet kan. Als je twee of drie matches per week hebt, moet je zelfcontrole hebben en iemand die je begeleidt. Die taak neem ik op mij.”

Van Kersschaever: “Ik wist niet alles wat mijn spelers deden in hun vrije tijd, maar ik wist wel dat ze geen stomme dingen zouden doen.”

Gjergja: “We doen dat omdat we onze spelers graag zien. Een speler als **Quentin Seron**: hij is als familie voor mij. Hij identifi-



“Iemand anders is nu aan het denken hoe hij mij kan verslaan. Ik moet klaar zijn, altijd”

DARIO GJERGJA

ceerde zich met de club en het project. Toen hij vertrok, heb ik iedereen duidelijk gemaakt dat ze wel zouden zien wat we kwijt waren. Elk jaar in maart vraag ik of hij terugkomt.” (*lacht*)

Nog een raakpunt: jullie bleven/blijven als coach heel bewust in België.

Van Kersschaever: “Ik bleef in Mechelen omdat ik daar meer verdiende dan wat ik in het buitenland kon krijgen. Bovendien behoorde mijn team tot de beste tien van Europa. Waarom zou ik dan naar Turkije of Frankrijk gaan?”

Gjergja: “Elk jaar krijg ik aanbiedingen, maar de vraag is: wat wil je in het leven? Ik wil stap voor stap vooruitgaan. Misschien komt er op een dag een club uit de EuroLeague. Tot dan blijf ik werken en bijleren.

Mijn familie is hier gelukkig, dat is heel belangrijk voor een coach.”

Hoe belangrijk is die steun van een partner voor een topcoach?

Gjergja: “Mijn vrouw speelde basketbal en weet dus wat het is. Anders was ik al tien jaar gescheiden.”

Van Kersschaever: “De mijne ook. Dat is héél belangrijk. (*slaat op tafel*) Achter iedere sportman – en ik reken daar ook de coaches bij – moet er een sterke vrouw staan. Als dat niet zo is, *forget it*.”

Gjergja: “De steun van een echtgenote is voor een coach zelfs belangrijker dan voor een speler. Die is een uur of vijf per dag bezig met zijn sport, een coach van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Die stabiliteit heb je nodig.”

Van Kersschaever: “Als we een match hadden verloren met Mechelen, reed ik met mijn echtgenote naar huis. De hele weg naar Blankenberge zeiden we geen woord. Mijn vrouw wist dat. We sliepen, ontbeten en gingen dan op het strand wandelen. Tot in Zeebrugge en terug. Pas dan zei ik voor het eerst iets. Maar toen wist ik wat we maandag op training zouden doen. Als je geen vrouw hebt die dat begrijpt en accepteert, heb je een probleem.”

Gjergja: “Ik loop vijf of zes keer per week, tussen de 6 en 8 kilometer. Om het hoofd leeg te maken. Dat heb ik nodig. Meteen na een match moet ik die analyseren, eerder kan ik de slaap niet vatten. Ik heb nooit het gevoel dat ik iets mis, neen. Dit is wat ik graag doe. (*richt zich tot Lucien Van Kersschaever*) Coach, ik denk dat we voor 90 procent gelijk zijn.”

**Zaterdag
16 september
om 20.30 uur**

**BC OOSTENDE
-
LIMBURG UNITED**

Dario Gjergja

PRIVÉ

Geboren op 21 augustus 1975 in Zadar (Kroatië). Sinds juni 2003 getrouwd met Iva (42). Samen hebben ze één dochter: Donata (13). Is volop bezig met zich te laten naturaliseren tot Belg.

LOOPBAAN ALS COACH

KK Zagreb (2001-2003, assistent-coach), Cibona Zagreb (2003-2007, assistent-coach), Ural Great Perm (2007-2008, assistent-coach), Spirou Charleroi (2008-2009, assistent-coach), Basket Luik (2009-2011), BC Oostende (sinds 2011). Heeft nog een contract bij BCO tot 2021.

PALMARES ALS COACH

- Zes landstitels (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
- Vijf Belgische bekercups (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
- Tweemaal Coach van het Jaar (2013, 2017).



**6 X KAMPIOEN
5 X BEKER VAN BELGIË**